

## WTC OOSTERHOUT FIETSSEIZOEN 2018

### Zondag 18 februari Eerste poging.

Halbe Z. was niet in dezelfde ruimte als Vladimir P. Sven K. heeft last van zijn linkerbeen bij het contact maken met het ijs. Pia D. heeft haar buit binnen. De kroonjuwelen van HAFMO v M. zijn bij het groot vuil gezet. Ruud blijft voortleven in het Lubberiaans taalgebruik. Esmee V. weegt 51 kg.

Na een koude nacht volgde een koude ochtend. Temperaturen onder het vriespunt. Een dun vliesje op het Wilhelminakanaal. Een aalscholver zakt er doorheen. Zullen BIJ1 en DENK bij de komende Gemeenteraadsverkiezingen het voorbeeld van de aalscholver volgen? Een drukte van jewelste bij de crocuscross.

Elf WTCO'ers staan te trappelen van ongeduld om de eerste poging te wagen. De zon deed haar best de rijp van het gras te branden. De eerste pogingen waren ijdel. De aanhoudster zou uiteindelijk winnen. Het wit verdween allengs van de kwetsbare sprietjes. De route van vandaag was goed ingetunneld zodat ik de probleempunten zwaluwstaartend kon afconcluderen.

De Bredaseweg miste vier monumentale bomen. Gapende wonden in de grond. Bij Bergvliet was ruimte gecreëerd om plaats te maken voor een verwenoord. Via Terheijden naar Langeweg om vervolgens Zevenbergen aan te doen. Bij Verkooijen stak een reiger met parmantige stap de weg over. In het zwerk geen spoor van de ontsnapte c.q. gevluchte zeearend. Halverwege het buurtschap Achterdijk, waar steeds meer huizen opgeknapt worden, gaf een binnenband van de fiets van John de geest. In het zonnetje werd de klus geklaard. Via de Derde Weg richting Wagenberg. Op de Helkant voelde ik de eerste eenheden pap in de benen druppelen. In Made was het druppelen overgegaan in een kolkende rivier. Voor mijn gevoel had ik meer pap in de benen dan de supermarkten van Oosterhout in hun schappen hebben staan. Richting de Bromtol haalden wij de zoveelste loopster in. Goed dat Stefan H. niet mee fietste. Ik vraag mij af of hij zijn graaiende grijpertjes thuis had kunnen houden bij het aanschouwen van al die smakelijke hapjes. Hoewel, op de fiets wordt geen baco gedronken. De kop is eraf. Zou dit gezegde ook in de ban moeten? Roept het geen associaties op met de gruweldaden van IS?