

WTC OOSTERHOUT FIETSSEIZOEN 2018

Maandag 2 april De Heilige Eik (In het onbeschreven blad van de ochtendlucht schrijft de vogel poëzie)

Haatiman Fawz Jneid bestempelt Ahmed Aboutaleb als een afvallige moslim. Hommeles aan de grens van de Gazastrook. Zijn Kim en Xi nu vrienden voor het leven? Kjeld Nuis 93 km/uur op 1,1 mm. Vergeten vluchtelingenstroom tussen Venezuela en Colombia. John Fisher nu bij Hans Horrevoets.

Op deze grijze Tweede Paasdag, daags na de magistrale zegetocht van Niki in de Hoogmis van de Zuiderburen, stonden 11 vrome gezichten aan het vertrek voor de rit naar de Heilige Eik. De rustige zuidoosten wind ging gepaard met lichte smos. Al met al was het een kille start van deze ochtend. Het grijs wilde maar niet van schakering veranderen. Via bekende banen namen wij het fietspad langs het Wilhelminakanaal richting Sluis 2 (Haghorst). Hier mochten wij getuige zijn van een serieuze roeitraining van vier boten in de dames-twee-klasse, allen strak in het pak. Niet alleen de spierbundels werden geaccentueerd. Met ferme slagen hielden zij de vaart erin. Dit had Erik K moeten zien. Voorbij Haghorst dobberde een eenzame zwaan statig op het gladde water. Bij de groene Woudse Brug links af. De eerste weg weer links af. Bij de achterkant van de Kapel werd een moment gestopt. Niemand wilde de moeite nemen om de bij velen bekende kapel van de Heilige Eik aan de voorkant te bewonderen. Het interieur is echt de moeite waard. En na een bezoek van de kapel heb je volgens overleveringen minder kans op lekke banden. Nu maar hopen dat wij het onheil niet over ons hebben afgeroepen door de kapel links te laten liggen. In het grasveld dat als parkeerplaats dienst doet was een gigantisch kruis zichtbaar. Op de parkeerplaats liep ook nog een bruine uit de kluiten gewassen haas rond. In Spoorndonk werden de binnenlanden opgezocht. Na de Rode Haktol links af, op naar het moerassige land dat door de Beerze doorkruist wordt. Wij passeren de Rozephoeve. Vervolgens steken wij het riviertje de Rosep over. Bij meneer van Eijck is het al behoorlijk druk. In Oisterwijk nog over de Achterste Stroom en daarna de Voorste Stroom. Voor Udenhout kregen wij nog een heuse kasseistrook te verduren. Theo en Martien namen de strook als ware het een strak biljartlaken, klasse komt altijd bovendrijven. Bij het kruisbeeld links af. Een file bij kwekerij Mathijssen, hij deed mee aan de AH landdag. Bij de Kuijl rechts af en vanaf Loon op Zand was het voor iedereen bekende koek. Wat doe je met een autostoeltje als het kind er niet meer in past? Heel simpel, je pleurt het stoeltje met nog wat meer rommel in de sloot. Een ander zal het wel opruimen. Een staaltje van moreel verval. Na De Moer ging het gesplitst verder. De rit had uiteindelijk toch bij sommigen zijn tol geëist. Een half uur in een warm bad en je bent weer het mannetje.

Zondag 25 maart Zondereigen

Wilt Emmanuel Macron via de Europese trom Frankrijk op het droge krijgen? Zal sultan Erdogan tevreden zijn met de verkiezingsuitslag? De uitslag geeft aanleiding tot overDENKing. Heeft Trump een ware handelsoorlog ontketend? Niki heeft de sores van zich afgefietst in Harelbeke. Max zesde.

De klok moest één uur vooruit gezet worden. Mijn biologische klok protesteerde hevig. Toch 12 man aan het vertrek. De rand van de ochtend werd bezocht door de nachtvorst. Het kanaal was deels bedekt met ragfijne mistflarden. Ontwakende diffuse zonnestrallen begonnen een kat-en-muis-spel te spelen met de draaiende mistflarden. De bosrand achter het vliegveld droeg een doorzichtige satijnen sjaal van ijle mistdruppeltjes. De weilanden laten een divers beeld zien. In de lange schaduwen van de bomen is het gras nog wit. Daar waar de schaduw al geweest is heeft de zonnekraft het wit doen verdampen zodat het groen weer zichtbaar is. Het vennetje voor Molenschot ligt er loom bij. Grote groepen hadden deze ochtend de moeite genomen op de fiets te stappen. Van een nieuwbouwhuis liepen de dakpannen door langs de gevels door tot aan de grond. Iets verderop stond in de huiskamer een deel van een kast welke bij het turnen gebruikt wordt.

Met een strak tempo werd richting Baarle Hertog en Baarle Nassau gereden. Wij roken geen geur van wietplantages. De geur van vers uitgereden mest prikkelde onze neusgaten. Trossen motorrijders hebben deze ochtend het toevirus door hun aderen lopen. Over de grens zijn wij getuige van de loopprestaties van Belgische hinden in strakke tweede huidjes waarin de bilpartij extra geaccentueerd werd. De nekspieren werkten bij de meesten nog naar behoren. Richting de Huisdreef stond een ooievaar broederlijk naast een reiger. Mogelijk moet het zusterlijk zijn. Volgens de politiek correcte kolder van de nepelite en/of gesubsidieerde beroepsactivisten en/of splintergroepen is dierlijk het beste. Twan toont een paar keer zijn sprintkwaliteiten. Theo en Niek deden regelmatig een sprintduetje in de zak. Jan, de groene Golf, heeft de hele rit onverstoort op kop gereden. Bij sommigen was het op het eind op, de macht liet het afweten. De fysiek is soms minder dan de geest. Het SUST principe is perfect uitgevoerd.

Zondag 18 maart Erik's tocht één

Gaat de regering Trump op een duiventil lijken? Jeroen vd V had de maatschappelijke opinie verkeerd ingeschat. Stephen Hawking kreeg niet de tijd zijn "Theorie van alles" af te ronden. Ton Büchner, Eelco Blok en Jos Nijhuis tapten uit hetzelfde vaatje. Mark Cavendish verlaat Milaan - San Remo na een salto mortale.

Voor de tweede keer speelden de weersomstandigheden ons parten. Nu een vrieskou die samenspande met een gure wind uit de superkoude hoek. De rit werd afgelast.

Zondag 11 maart Ontbijttocht

Zal de club van 8 sterker zijn dan de club van 2? Balkanruzie laat onze digitale klokken achterlopen. Heeft Sky bij het zoeken van de grenzen een grens overschreden? Ralph Hamers, een supergraaier? Kim en Donald; twee dikke vrienden? Wout Poels kan zijn goede vorm niet verzilveren.

Een omineus, in vele tinten grijs gekleurd, wolkendek voorspelde niet veel goeds. Toch vertrokken 8 leden om 09:00 uur vanaf het bekende parkeerterrein. Kees had zich in de tijd vergist. Mogelijk had zijn digitaal klokje meer last van de Balkanruzie. Bij het vertrek zat er veel ruimte tussen de druppels. Gaandeweg werd de ruimte opgevuld met meer druppels. Een regenjack was geen overbodige luxe, evenals overschoenen. Het zou vandaag een variant op de Omloop van vorig jaar worden. Wij hadden het niet verwacht, maar er waren veel groepen op de fiets gestapt. De eerste renners in korte broek werden gesignaleerd. Richting Gilze had Twan de eer als enige lek te rijden. Later hoorden wij dat 10% van het lichaamsgewicht aan bar in de band gepompt moet worden. Ik hoop van harte dat bij menigeen het wintervet snel zal smelten. De Kleppers met in hun midden Toon Schellekens zag ons bezig met de gemankeerde binnenband. Vanaf Gilze was het droog. In de Rijense Broek hadden wij de wind gunstig. Akkers met prei hadden de vorst goed doorstaan dankzij een plastic deken. Bij Het Kloosterke aangekomen bleek dat nog 7 leden de moeite hadden genomen om er een gezamenlijk ontbijt van te maken. Toppie. Het was een overvloedig ontbijt bestaande uit eierkoeken, krentenbollen, croissantjes, bruin brood, broodjes, gekookte eieren, drie soorten vleeswaar, kaas, jam, hagelslag, fruit en yoghurt. Zou je met een lege maag naar huis gaan dan had je iets verkeerd gedaan.

Zondag 04 maart Tweede poging

De Turkse pers bestempelde bepaalde leden van de Tweede Kamer als landverraders. De moeder des vaderlands, Mies Bouwman, is overleden. Raymond Knops haalt uit tegen de politiek correcte beeldenstorm. Schaatskoorts. Herleving Koude Oorlog? Niet te onderscheppen raketten.

Marco ligt met griep op bed. De verwachte omstandigheden waren niet al te best. Uit veiligheidsoverwegingen is de rit afgelast.

Zondag 25 februari De Omloop

De grauwe eeuw doet cowboy- en indianenfeestjes in de ban. Brusselse logica: "Een kleinere EU vraagt om een omvangrijkere begroting". Hulpverleners in noodgebieden hebben soms zelf hoge nood. Is ouderschapsgym het moderne boterbriefje? De ene bijstandsfraudeur is de andere niet.

Koning Winter deelt een plaagstootje uit. Jammer dat hij een verbond had gesloten met de uit het Oosten komende wind. De gevoelstemperatuur lag laag, behaalde een tweecijferige weergave. Alle aanwezigen droegen deze ochtend hun winterjack, over- en handschoenen. De route werd omgegooid, minder polderwegen en meer beschutte wegen door de bossen. De zacht prikkende zonnestalen creëerden lange schaduwen. In de Huisdreef was het een drukte van jewelste. Grote groepen met lopers en vooral loopsters, met voor de groep en achter de groep een fietser in een hesje, waren aan het trainen voor "Run2Rotterdam". Nu eens niet gehuld in strakke uitlijnende pakjes, doch in warme ruim zittende broeken en jacks. Weinig opvallende JvG-tjes vandaag. Op de sloten lag helder ijs. Op de vennetjes lag brokkelig ijs. In het bos geen aalscholvers. In het tweede deel van de Slingerdreef werd al snel duidelijk dat het fietsersbloed bij menigeen aan het borrelen was deze ochtend. Forse groepen reden ons tegemoet. Na Het Zand werd de weg langs De Kameel opgezocht. Marco werd geprezen om het strakke tempo dat hij uit zijn robuuste bovenbenen tapte. Wij dachten dat die bovenbenen puur uit spieren bestonden. Niets is minder waar. Het is trouwens ook geen vet. Nee, het is een opslagplaats van genetisch materiaal. Richting het vliegveld werden wij nog begroet door een allervriendelijkste automobilist. Al claxonnerend reed hij ons voorbij onderwijl zag hij nog

kans om een specifieke vinger te trainen in de opstandige houding. Niemand van ons kende hem. Wat zitten er toch aardige mensen in die metalen koektrommeltjes. Bijna thuis lieten John en Mike het fietspad over de brug bijna roodgloeiend aanlopen.

Zondag 18 februari Eerste poging.

Halbe Z. was niet in dezelfde ruimte als Vladimir P. Sven K. heeft last van zijn linkerbeen bij het contact maken met het ijs. Pia D. heeft haar buit binnen. De kroonjuwelen van HAFMO v M. zijn bij het groot vuil gezet. Ruud blijft voortleven in het Lubberiaans taalgebruik. Esmee V. weegt 51 kg.

Na een koude nacht volgde een koude ochtend. Temperaturen onder het vriespunt. Een dun vliesje op het Wilhelminakanaal. Een aalscholver zakt er doorheen. Zullen BIJ1 en DENK bij de komende Gemeenteraadsverkiezingen het voorbeeld van de aalscholver volgen? Een drukte van jewelste bij de crocuscross.

Elf WTCO'ers staan te trappelen van ongeduld om de eerste poging te wagen. De zon deed haar best de rijp van het gras te branden. De eerste pogingen waren ijdel. De aanhoudster zou uiteindelijk winnen. Het wit verdween allengs van de kwetsbare sprietjes. De route van vandaag was goed ingetunneld zodat ik de probleempunten zwaluwstaartend kon afconcluderen.

De Bredaseweg miste vier monumentale bomen. Gapende wonden in de grond. Bij Bergvliet was ruimte gecreëerd om plaats te maken voor een verwenoord. Via Terheijden naar Langeweg om vervolgens Zevenbergen aan te doen. Bij Verkooijen stak een reiger met parmantige stap de weg over. In het zwerk geen spoor van de ontsnapte c.q. gevluchte zeearend. Halverwege het buurtschap Achterdijk, waar steeds meer huizen opgeknapt worden, gaf een binnenband van de fiets van John de geest. In het zonnetje werd de klus geklaard. Via de Derde Weg richting Wagenberg. Op de Helkant voelde ik de eerste eenheden pap in de benen druppelen. In Made was het druppelen overgegaan in een kolkende rivier. Voor mijn gevoel had ik meer pap in de benen dan de supermarkten van Oosterhout in hun schappen hebben staan. Richting de Bromtol haalden wij de zoveelste loopster in. Goed dat Stefan H. niet mee fietste. Ik vraag mij af of hij zijn graaiende grijpertjes thuis had kunnen houden bij het aanschouwen van al die smakelijke hapjes. Hoewel, op de fiets wordt geen baco gedronken. De kop is eraf. Zou dit gezegde ook in de ban gedaan moeten worden? Roept het geen associaties op met de gruweldaden van IS?