

## WTC OOSTERHOUT FIETSSEIZOEN 2018

### Zondag 12 augustus Baarle Nassau

Tweet van Sarah Jeong: Witte mensen zijn alleen geschikt om onderaards te leven als gnomen. Ze zijn gestopt met broeden en zullen snel uitsterven. Ik ben graag wreed tegen oude witte mannen”.

Tweet van Candace Owens: Zwarte mensen zijn alleen geschikt om onderaards te leven als gnomen. Ze zijn gestopt met broeden en zullen snel uitsterven. Ik ben graag wreed tegen oude zwarte vrouwen”.

Welke van deze tweets zou door de twitter-autoriteiten in de ban zijn gedaan?

Vier leden, waaronder de van de valpartij herstelde Jan S., hebben een rondje Baarle Nassau gereden.

### Zondag 12 augustus Oosterhout – Oosterhout - Oosterhout

Griekenland gered; nu nog aflossen! Der Jan is met veel geraas van zijn voetstuk gedonderd. Gaat De Sultan de Lira achterna? Het neerslagtekort vestigt constant nieuwe records. De zonverkenner van NASA is onderweg. De verkenner gaat informatie over de zonnwind verzamelen.

Acht man gingen om 07:00 uur van start voor de klassieker. Een in luchtig wit geklede jongvolwassene en een in mollig zwart geklede jongvolwassene liepen met de fiets de brug op, zij hadden er een nachtje stappen opzitten. De toverdoos gaf aan om via Raamsdonk naar de Overdiepse polder te rijden. De buteo buteo's zijn deze ochtend zeer actief. De zon ondernam pogingen om door het wolkendek te priemen. Het leverde een mooi gordijn van ranke stralen op die schuin naar rechts en links uitwaaierden. Het middelpunt keek ons raillerend aan. Wat zou ons nog te wachten staan? Onderweg naar het pontje van Drongelen moest senior eraan herinnerd worden dat het deze avond pas om 21:30 uur donker zou worden. Wat later werd senior nog gewezen op zijn gezegende leeftijd. Helaas de verpakte boodschappen daalden niet in. Hoe ouder, hoe wijzer is mogelijk aan herziening toe. De toverdoos gaf een verrassende wending aan. Via Poederoijen werd Zuilichem opgezocht. De Martinus Nijhoffbrug bracht ons naar de noordkant van de Waal. Het tempo ging gelukkig wat omlaag. Er waren, niet alleen bij mij, haarscheurtjes zichtbaar.

Het waterpeil is zelfs lager dan in 1976. De minst gepeilde diepte is 190 cm. Dit houdt in dat de maximale diepgang van een schip slechts 160 cm mag zijn. Met slechts dertig centimeter water onder de kiel loop je een fors risico. In de beruchte bocht tussen de bruggen van Nijmegen zijn namelijk stenen in de rivierbedding gegooid om uitschuren te voorkomen. Echter als een schip met slechts 30 cm onder de kiel boven de stenen vaart worden de stenen door het schroefwater verplaatst, zodoende heb je op sommige delen een opeenhoping van stenen die bij de waterbeheerders onbekend zijn. Menig schip is op die opeenhopingen al lek gestoten. De schepen en de duweenheden kunnen als gevolg van het lage waterpeil slechts een beperkt deel van de normale tonnage vervoeren.

Aan de zuidoever zien wij de karakteristieke sluis Sint Andries liggen. Aan de noordoever passeren wij de eveneens karakteristieke robuuste kerktoren van Varik. Tiel wordt zonder noemenswaardige problemen genomen. De open horecagelegenheden zijn dun gezaaid. Op het terrein van de inmiddels gesloten kerncentrale van Dodewaard is het rustig. Dat was ten tijde van de activistische Diederik Samsom weleens anders. De duwboot Veerle, voorheen Mannesmann IV en Herkules VI, is met 4 beperkt geladen bakken in de bergvaart. Wij zouden deze krachtpatser, die onder normale omstandigheden met zes afgeladen bakken vaart, nog drie keer mogen aanschouwen.

Voor Oosterhout vonden wij twee horecagelegenheden die open waren. Een deel van de groep ging het terras op van de Brasserie, de rest ging het terras op van de daarnaast gelegen camping. Aan de voorkant zag het eruit alsof het één gelegenheid was. Helaas. De Brasserie verdiende niets aan ons. Bij de campingbaas bleek dat alle appeltaart al door een vorige groep fietsers gesoupeerd was. Er werd al nieuwe taart gebakken. Het resultaat liet zeker nog een half uur op zich wachten. Hij zag de teleurstelling van onze gezichten druipen, vooral bij Frank, hij was broodnodig toe aan een nieuwe voorraad calorieën. Wij kregen van de uitbater ter compensatie mini gevulde heren. Tot onze verrassing kwam hij iets later toch met taart aanzetten. Geregeld bij de receptie. Ondertussen had hij een groep kampeerders aangesproken op hun rookgedrag. De zoete geur van zware wietwalmen waaide bij ons tussen de tafeltjes door. Ondertussen zagen wij op de rivier het koppelverband Independence voorbij schuiven. De duwboot Veerle schoof ook weer voorbij. Zij had het blauw bord uitstaan (altijd aan stuurboordzijde van de stuurhut) ten teken dat zij aan de bakboordzijde van de rivier voer. Schepen in de dalvaart moeten dan ook een blauw bord zetten (altijd aan stuurboordzijde van de stuurhut). Zij varen elkaar dan stuurboord stuurboord tegemoet.

De traditionele foto bij het plaatsnaambord van Oosterhout werd niet gemaakt. De nevengeul, gegraven in het kader van "ruimte voor de rivier" had brede zandstranden. Op de promenade liepen flaneurs van beider kunne. Op de Waalkade onder de brug was een braderie gaande. De Waalkade rees als een onneembare muur op uit het water, in januari dreigde de Waalkade nog onder water te komen. Het koppelverband Independence schoof onder onze ogen voorbij. Via de oude en de nieuwe sluis van Weurt bereikten wij het fietspad langs de zuidelijk oever. Een kolonie uivers (ciconia ciconia) deed zich te goed aan een soort van al-wat-je kunt-eten-festijn in een deels drooggevalen binnendijkse poel. De herinrichting van de Afferdense en Deestse waarden (een project dat door Smals ter hand is genomen) is in volle gang.

Het opgebaggerde zand wordt zodanig gezeefd op de kolossale baggermolen dat twee hoogwaardige producten resteren, namelijk betonzand en fijn zand. De afvoer vindt voornamelijk plaats met schepen. In Beneden Leeuwen lagen de arken op de droge bedding van de zijtak van de Waal. Wamel en Dreumel liggen in het verschiet. Spreek deze twee plaatnamen eens zeer langzaam met een diepe basstem uit; ze klinken dan behoorlijk zwoel. Wij waren toe aan een pauze. Het kostte een paar stembanden om de koprijders tee attenderen op de mooie uitspanning Dreumelse Waard. De gezonde soep en dito broodjes gingen erin als pap. Een prettige bijkomstigheid was dat de benen konden herstellen. De haarscheurtjes waren inmiddels behoorlijk aan erosie onderhevig. Boven sluis Sint Andries ploegde Veerhaven X met vier bakken richting Duisland. Na Rossum waren wij getuige van een buurtfeest in het gehucht Rome. Op het talud van de dijk was met een groot stuk bouwplastic en een waterslang een roetsbaan gecreëerd waarop de jeugd zich naar hartenlust uitleefde, de ouderen genoten van hapjes en drankjes.

Via Kerkdriel naar Hedel. Over spuisluis Crèvecouert, die ervoor zorgt dat de Dieze bevaarbaar is door het water vast te houden. Crèvecouert was een fort uit de tachtigjarige oorlog dat gesticht was om de scheepvaart op de Dieze te controleren. De batterij van de toverdoos van Kees had inmiddels niet veel spanning meer. Ary nam het vervolg voor zijn rekening. Bokhoven, Heusden. Senior kwam hier nog een paar bekende dames tegen. Via de Kooilaan, een pad met slecht liggende klinkers, werd gekoerst naar Waalwijk. Bij Kees namen de geërodeerde haarscheurtjes bizarre vormen aan. Op ervaring en doorzettingsvermogen, waarvoor heel veel lof, bereikte hij Oosterhout. Een aantal ging nog naar de Markt om een Weizen te nuttigen. Ik was blij thuis te zijn zodat het lichaam evens heerlijk op bed tot rust kon komen. Al met al was het een schitterende, mooie en prachtige dag.

### **Zondag 05 augustus Zaltbommel**

Wagner Group is de Russische evenknie van het Amerikaanse Blackwater. Volgens Sunny Bergman is spreken over op scooters rijdende en met stenen gooierende Marokkaantjes een uiting van racisme. C. Keyl versus S. Bergman; wie liegt er? Zimbabwe: van de regen in de drup? Griekenland gered; nu nog aflossen! Der Jan is van zijn voetstuk gedonderd. Gaat De Sultan de Lira achterna?

### **Door Piet van Gastel:**

Ritleider Jan deed het deze keer anders dan anders: naar Zaltbommel tegen de klok in.

Via 's Gravenmoer en het Halve Zolenpad, met het gele betonnen kunstwerk in Waspik, reed het Oosterhoutse elftal over de brug bij Heusden. Jan en Frank reden tegen de wind in met een tempo wat voor ieder van ons goed te volgen was. Bij Nieuwaal rechtsaf naar Zaltbommel. Dat is niet de kortste weg, maar om de koffie met appelpunt te verdienen moeten we boven de 100 km uit komen. Bij het Stadscafé op de hoek begonnen twee dames net het terras in te richten. We boden aan om die taak van hen over te nemen, maar ook dan zou er pas over een kwartier pas koffie geschonken worden. Vreemd. Dan maar de hoek om naar het terrasje van pannenkoekenhuis De Waterpoort. Het werd daar nog even gezellig.

Verder over de brug langs de noordelijke Waaldijk richting Gorinchem. We kregen de NO-wind schuin in het hol. Een enkele keer kwam er een wolkje voor de zon zodat de opwarming van de aarde vandaag niet al te snel ging. Morgen gaan we weer ruim boven de 30 graden. Het tempo bleef gelukkig beheerst.

Zo kon er nog wat genoten worden van het landschap. Links de rivier met groene uiterwaarden en druk scheepvaartverkeer bij Herwijnen. Het water staat laag, de vaarweg is smal.

We reden even gelijk op met De Hendrik. Een schip gebouwd in 2009 in Turkije, afgebouwd door Dolderman bv in Dordrecht. 135 m lang en een tonnage van 4007 ton. Aandrijving: twee Caterpillarmotoren van 783 pk elk. Verdere technische informatie kun je opvragen bij onze vaste verslaggever Piet R.

Aan de rechterkant was te zien wat de droogte periode teweeg had gebracht: akkers met gele bieten, mais met opgekruld blad en vooral veel verdord gras. Het jong rundvee is al begonnen aan de wintervoorraad hooi ofwel niet gemaaid droog gras. Wat gaan die bestjes van de winter te eten

krijgen?

Gelukkig ook wat positiefs. Veel geparkeerde auto's bij de kerkjes. Ooievaars op de nesten. Erik zag een boomgaard vol met mooie peren en ik zag pruimen hangen. Een Ardea cinerea (reiger) stond tot zijn knieën in de bijna droge plomp en had de visje zo voor het grijpen.

Altijd lastig om Gorinchem te passeren. Door het centrum van Uppel en via Perenboom waren we ruim voor een uur terug. Een mooie rit bij mooi weer en met een leuke groep fietsmaten. Wat wil je nog meer op de zondagmorgen?

### **Zondag 29 juli Zomertocht**

Een gebroken stuwdam in Laos. Hopelijk is nu een punt te zetten achter De Punt. De drinkeboer op visite bij de geheelonthouder annex twitteraar. Bestaat de Goulag nog in Rusland? De ster S2 bevestigt, bij de passage van een enorm zwart gat in het midden van het melkwegstelsel, de theorie van Albert Einstein. Gilbert had een engeltje op zijn schouder. Tom één seconde sneller dan Chris.

De tweede en laatste zomertocht. De verzengende hitte van afgelopen week heeft plaats gemaakt voor aangename temperaturen. De wind daarentegen blaast een meer dan behoorlijk deuntje mee. Via het gloednieuwe fietspad naar Dorst. Goed opletten voor tegenliggers. Mijn spieren blijven protesteren als er vanaf de start meteen stevig tempo gemaakt wordt. Wie heeft een goed advies? Mocht ik niet de enige zijn die hier last van heeft dan zouden wij ook rustiger kunnen beginnen. Na Bavel wordt de Huisdreef opgepakt. Bij de slagbomen staat een aantal jonge Lakenvelders, zwart wit en roodbruin wit, bij de haast drooggevallen poel die deels bedekt is met kroos en waterplanten. Veel groepen fietsers zijn op pad. Richting Chaam, bij Heikant links af. Kees gaat rechtdoor in eigen tempo. Via een ommetje komen wij weer op de bekende weg door de boswachterij van Ulvenhout en Chaam. Veel maisvelden staan er troosteloos bij. Hetzelfde geldt overigens voor aardappelvelden en bietenvelden. Het wordt tijd dat het wegdek van de Franse Baan eens stevig onder handen wordt genomen. Tussen de scheuren en gaten is soms nog een stukje onaangetast asfalt te vinden. Marco gidt ons door het bungalowpark 't Zand. Veel rododendrons staan op apegapen. Een enkele bungalowbewoner heeft de tuinsproeier nog paraat staan. Het zal niet baten. Dan voor de tweede keer in Alphen. Een rafelig kort spijkerbroekje met daarboven een stralend wind shirt met smalle bandjes trekt de aandacht. Zij had meer aandacht voor het slimme telefoon. Via Hondseind naar het fietspad richting Goirle. Het fietspad gaat over in een slechtlopende en energievretende klinkerweg. Moeilijk om de juiste cadans te vinden. Na Riel wordt het een vervolg met verrassingen. Hertenboerderij. Stad Parijs. Wilhelminakanaal. Rien en Ary geven de voorkeur aan de fietsbrug. Coca Cola. Wind vol op de kop naar Vaart. Slagerij Marco van Strien. Oosteind laten wij rechts liggen. Weer wind tegen, Jan in 't G trekt er fors aan. Theo wordt verrast bij het viaduct naar de Heilige Driehoek. Had overigens een mooi excuus.

### **Zondag 22 juli Zomertocht**

Wat is de definitie van een vreedzame samenleving? Poetin en Trump, twee dikke vrienden? Sprinters vallen bij bosjes uit de tourboom. Zal Trump weer met importheffingen strooien? Doet deze zomer de zomer van 1976 verbleken? BeNe-ladies heeft Oosterhout aangedaan.

Vandaag de eerste zomertocht. En zomers was het. Met een zonnige blik in de ogen werd vertrokken voor een rit richting Moerdijk. Erik K had geïnvesteerd in nieuwe wielersokken en bijpassende nieuwe wielerschoenen. Het water in de sloten langs de Schuivenoordseweg stond hoger dan normaal, de gewassen schreeuwen om vochtigheid, ze hebben al hun krachten nodig om aan water te komen. Veel mais heeft last van watertekort, de bladeren krullen om verdamping tegen te gaan. Tarwe is reeds geogst. Beregeningsinstallaties maken overuren. De berm en taluds zien er zuidelijk uit. Een zwarte hond is verbonden middels een koord aan het middelharnas van een in fluorescerend geel gestoken loopster. Wie laat wie uit? Bij Zwartenberg worden wij opgehouden door een op het fietspad rijdende quad, of iets wat er op lijkt. Veel gang zat er niet in. Stinkende walm uit de uitlaat. Valt niet onder het klimaatakkoord van Parijs. Via de Lamgatsebrug komen wij op de Goudbloemdijk. In de verte de kenmerkende koepel van de kerk van Oudenbosch. Ook hier lijden de akkers onder de droogte. Het is rustig op de Mark. Hier en daar dobbert een waterhoen. Bij Standaardbuiten steken wij de Mark over om langs de andere zijde naar Zevenbergen te rijden. Het is goed toeven achter de rug van Marco en Frank. Sperzieboontjes met gebakken aardappeltjes en een speklapje moet energierijk voer zijn voor de fietsers, dat mochten wij afgelopen woensdag ervaren. Klaas geselde toen zijn pedalen op een haast Merckxiaanse wijze en niet alleen zijn pedalen. Langs de grote weg zien wij een groep met pech staan, zij waarschuwen ons voor punaises. Welke ziekelijke geest strooit nu punaises op de weg? Helaas wij bleven ook niet van een leuke band verstoken. In Lage Zwaluwe was zoveel

lucht ontsnapt dat doorrijden niet meer mogelijk was. De buitenband protesteerde fors toen hij er weer opgelegd werd. Het zal wel een links bandje zijn. Op de landbouwweg richting Drimmelen lukte het een automobiliste ons te verleiden, haar afkeurende blikken toe te werpen. Met hoge snelheid reed zij ons tegemoet, halverwege de groep was het alsof zij de groep in wilde sturen. Twan moest zelfs de berm in. Het vervolg naar Oosterhout verliep zonder oponthoud en zonder hartslagverhogende gebeurtenissen.

### **Zondag 15 juli Den Hout – Den Hout - Den Hout**

Kuzu adviseert kritische autochtonen op te rotten. De burger draait op voor de kosten van de klimaatwet. Andere landen omarmen het gas, Nederland doet het gas in de ban. Van de FIFA mogen beeldschonen niet meer scherp in beeld komen. Victoriaanse preutsheid! De UCI meet met twee maten; stayeren is niet altijd stayeren. Dylan laat zijn dijbenen spreken.

Vijftien man aan het vertrek. De Corneliuskerk diende als decor. De friettent was nog niet open. Via de bekende weg naar Chaam. Na Chaam ontvouwde zich het prachtige coulisselandschap, houtwallen onttrekken het daarachter liggende landschap aan het oog om het later weer aan het oog terug te geven. Een haas neemt er het gemak van. De weilanden diep goudgeel gekleurd, wachtend op een regenachtige dag. In Ulicoten gaat Rien links af, de groep gaat rechts af. Theeuwes Mengvoeders laat een paar silo's bijbouwen. De vijfde generatie staat inmiddels aan het roer. Oude Strumpt. Haldijk. Net over de grens zien wij een bestelbus met daarop de naam F. van den Broeck. Onze Frank heeft geen filiaal in België. Het zal wel een van de nazaten van Frank's voorouders zijn.

Ook in België liggen veel blikjes en drinkkartons langs de kant van de weg. Dan rechts af, de bekende klinkerweg langs de strafkolonie. De badmintontrein houdt het tempo strak. Zelfs Theo denkt niet aan een "gaan". In Beerse leggen wij aan bij het ons bekende café Den Anker. Volgens de uitbater hadden de Belgen wereldkampioen moeten worden, maar afijn derde is ook mooi. Op het terras wordt wederom duidelijk dat een hoogbenige met lang blond haar, gekleed in zomers zwart met v-hals, de voorkeur heeft boven een in boerka met gluurpleuf gehulde moslima. Na vertrek blijkt dat in Den Hout een Corneliuskapel staat. De beer van Rijckevorsel wordt niet aangedaan. Na Meersel Dreef komen de Galderse Meren in het vizier. Via Effen leidt Jan it G ons naar het Liesbosch om uiteindelijk langs Prinsenbeek en de Elsakker op de Schuivenoordseweg te belanden. Hier houdt de badmintontrein het tempo nogmaals zeer strak. Niemand durft het aan om een versnelling te plaatsen, zou gelijk staan aan zelfmoord. De aanhangwagen met reclame voor de beddenspecialzaak, in de vorm van een schitterende foto van een stel eveneens schitterende benen die speels met een laken spelen, staat nog steeds op een in het oog springende plaats. Na Terheijden binnendoor naar het terras van het Klosterke. Hier kun je pinnen, contant betalen of afwassen. Dat laatste laat iedereen aan zich voorbij gaan.

### **Zondag 08 juli Baarle Nassau**

Roken in openbare ruimten is verboden. Coffeeshops wil men op proef legaliseren. Zijn in 2050 alle monden te voeden door moeder aarde? Hoeveel monden zijn te voeden zonder fossiele energie? Wij zijn veel te tolerant voor de haters van de Westerse Samenleving!

Elf leden hadden zich verzameld. Theo op zijn oude fiets. Ad op zijn Merckx met schijfremmen. Op de Hoevestraat reed Ad lek. Een band wisselen van een fiets met schijfremmen gaat iets anders dan bij een fiets zonder schijfremmen. Toch was de klus snel geklaard. Na het fietspad door de Open Linie is het uitkijken voor een aantal speelse honden. Na Gilze wordt de weg naar de Kameel genomen. En dan ineens op de rechte weg langs de lodge van de kameel.

Een voorband raakt een achterband. Een fiets raakt uit balans. Een vallende fiets neemt een andere fiets in zijn val mee. Het onheilspellende geluid van over het asfalt schurende frames. Het schelle geluid van botsende kaders. Uitwijken, remmen. Een doffe dreun van een helm op het asfalt. Asfalt schaaft huid van onbedekte ledematen. Ontzetting en verwarring. Een week gevoel in de maagstreek. Een valpartij uit het niets op een recht stuk weg. Jan S en Theo zijn de slachtoffers. Ary besluit met hen terug te gaan. De anderen vervolgen in een bedrukte stemming de route. Het tempo ligt fors lager. Zelfs een niet te missen JvG'tje kan de stemming niet doen omslaan. Overigens vreemd dat Jan van Gils meer in de verslagen voorkomt dan in het opkomstklassement. Baarle Nassau zullen wij vandaag niet zien. Van Ulicoten gaat het richting Chaam om uiteindelijk via een bekende woensdagavondroute richting Gilze te gaan.

De Rijense Broek wordt met een bezoek vereerd. Op de Steenovensebaan laat Klaas zijn benen spreken. In een mum van tijd trekt hij alles op een lint. Bij de Seterse Hoeve maken Piet R en Erik K

een verkeerde afweging. Hun kortetermijgeheugen was even geblokkeerd. Zij rijden langs de Hoevestraat, dus komen zij weer middenin de steenslag van de opgebroken weg terecht.

### **Zaterdag 07 juli Zeeland**

Masih Alinejad is een uiterst moedige en strijdvaardige Iraanse vrouw. Neymar heeft de hogere toneelacademie doorlopen. Keti-Koti, waar zouden de excusesvragenden zijn geweest als hun voorouders de slavernij niet hadden meegemaakt?

Bij de jachthaven van Steenberghe vertrokken rond acht uur acht leden voor de klassieker Zeeland (met een klein stukje Zuid Holland), het hadden er negen kunnen zijn. Martien had helaas te veel last van een weerbarstige knie. Had daar de das ook geen last van in 1980? Via de Stoofdijk en de Rubeerdijk naar de brug over het Rijn Schelde Kanaal. Via Tholen naar de Oesterdam. Voor de Bergsediepsluis werd een paard in de vloedlijn verzorgd door een langharige beeldschone in een zwart haltertopje en een zwarte hipster met een band van zwart witte blokken. Het paard genoot zienderogen. Drie buteo buteo's vlogen op. In Zuid Beveland veel blokken met aardappelen en uien, soms afgewisseld met tarwe. De aardappelblokken kleurden wit en paars. De tarwe ws haast oogstrijp. De uien lieten soms het loof al drogen. In de polder moeten egels hebben geleefd, wij zagen twee lijken op het wegdek. Mogelijk leven er nog egels. Yerseke, Wemeldinge, Kattendijke. Veel duiksport in de Oosterschelde. De brug bij Wilhelminadorp stond open. De eerste versnaperingspost De Meerkoet ging pas om 11:00 uur open. Wij waren 20 minuten te vroeg. Dan maar een terras in Veere. 7 appeltaart en de achtste iets met slagroom kersen en korstdeeg. Hoe kort kan een korte broek zijn? Heel kort! Na de Veerse Gatdam ging het langs wederom aardappel- en uienvelden afgewisseld met tarwevelden richting de Zeelandbrug. Op de brug een toerfietser met de fiets aan de hand, hij hoefde geen binnenbandje. Na de Zeelandbrug een nieuw aangelegd fietspad. Hier werden wij getrakteerd op het Jan van Gilsje van de Jan van Gilsjes. Was helemaal niets mis mee. Alleen jammer voor de naamgever dat hij dit allemaal moet missen. Het kan niet op. Wat verderop een loopster in een accentuerend topje en een wulps wapperend broekje. Het tafereel deed iemand de opmerking ontlokken: "Als dit soort kleding 40 jaar eerder ontworpen was zou ik zijn gaan lopen in plaats van fietsen". In Brouwershaven aan de haven heerlijke tomaten- en uiensoep gegeten, beide met stokbrood en kruiden- en roomboter. De bidons werden aan de bar gevuld. De barmevrouw spoelde eerst de bidons om. Bij één ging het kostbare witte spul dat er met zorg ingedaan was op deze wijze meteen door de afvoer. Nu nog de laatste etappe. De Brouwersdam hapte er stevig in met de wind op kop. Kitesurfers zwierden door de lucht. Na Ouddorp ging het onderlangs naar Herkingen. Verbazingwekkend hoe Jan i t G haast blindelings overal de meest onwaarschijnlijke weggetjes weet te vinden. Zou hij soms bloed van de beste spoorzoekers onder de Apaches door zijn aderen hebben stromen? Midden in niemandsland weet hij zonder een kerktoren of een ander karakteristiek gebouw feilloos wanneer er rechts en wanneer er links of rechtdoor gereden moet worden. Na de Krammersluizen komt de Philipsdam. Aan bakboordzijde zien wij een familie runderen heerlijk pootje baden bij de Plaat van de Vliet. Terug in Steenberghe wordt bij De Wallevis nog even nagekaart onder het genot van een drankje. Nog een paar karakteristieken van deze tocht: de lichtste woog 67 kg, de zwaarste woog 102 kg, de afstand was 212 km, de gemiddelde snelheid lag tegen 29 km/uur, Jan i t G reed 99,9% van de tocht op kop hierbij werd hij om beurten geassisteerd door Eric, Hans, Ary, Marco en Frank, Piet R reed 99,9% in de achterste regionen, Piet v G heeft ook even assistentie verleend.

### **Zondag 01 juli Viaductentocht**

Is diversiteitsgekte als een olievlek? Migranten hier, migranten daar, migranten overal.

Rood, roder, 020! Alle (Toeter)Erdoganisten verzamelen in Erdoganistan.

Mathieu van der Poel niet alleen Nederlands veldkampioen, nu ook Nederlands wegkampioen.

Elf leden en één gastrijder. De zon had al vroeg kolen op het vuur gegooid. De onstuimige wind wakkerde het vuur verder aan. Erik K sloot als laatste aan om vervolgens te ervaren dat de route langs zijn voordeur liep. Tijdens de eerste kilometers werd weer eens bevestigd dat er binnen de groep geen sprake is van misogynie, de nekspieren werden geregeld aan het werk gezet om de loopsters in zalmkleurige, turquoise en roze hempjes niet te missen.

De akkers smachten naar verkwikkend vocht. Sommige gewassen laten hun bladeren al hangen. Zij gaan het nog taaier krijgen. Komende twee weken geen neerslag van betekenis. De viaducten gaan je niet in de koude kleren zitten. Zeker niet als er een onwillige gescheurde kuitspier in het spel is. De zon en de wind hebben een eroderend effect op het fietsend vermogen. Wilskracht en routine worden in de strijd gegooid om de erosie te stoppen. In Meersel Dreef wordt nu een ander café gekozen. De

wind heeft het voorzien op twee parasols. Na wat inleidend geschut komt de wind als overwinnaar uit de strijd. Eén parasol belandt zelfs op het wegdek, gelukkig werd niets en niemand beschadigd. Het afrekenen was nog een dingetje. Er kon niet gepind worden. Lachend zei de uitbater dat het hier België is. Is toch nog goed gekomen. Op het één na laatste viaduct ondernam Theo nog een poging om de ongenaakbare Jan i t G te achterhalen. Ondanks het gestroomlijnde baardje van Theo, dat hetzelfde effect heeft op de aerodynamica als de strips op schaatspakken, lukte het hem niet het gat volledig te dichten. Het laatste viaduct werd in Oosterhout genomen. Ondanks de wind en ondanks het vele bochtenwerk toch ruim 28 gemiddeld. Het was wederom een mooie viaductentocht.

### **Zondag 24 juni Heusden**

Anti-gas lobby heeft iets weg van een sekte. Diederik Samsom verliest wel zijn haren maar niet zijn streken. Alsof de energietransitie de burger geen geld gaat kosten. Inflatie is als een dief in de nacht. De nieuwe sultan zal de verkiezingen wel winnen. Eerlijk? Hoe ver zal de halve maan schijnen?

De zon had nog niet veel zin om aan de slag te gaan. De lucht was niet egaal grijs. Mooie wolkenpartijen sierden het zwerk. Een paar vissers in hun roeibootje op de Bergse Maas. Schapen deden zich tegoed aan over het land uitgestrooide uien. De geur drong in onze neusgaten door. Tot aan de brug van Heusden een behoorlijke wind tegen. De terugweg zou makkelijker worden. Na Doeveren werden de zonnestalen sterker. In de Overdiepse polder liepen scholeksters over de weg. Kieviten buitelden door de lucht. Hoger in de lucht vlogen ooievaars met een statige vleugelslag. Voor Raamsdonk pijnigde Twan zijn banden op een opstaande rand van een brug. Een van de banden gaf de geest. Een fazantengezin schrok van ons en zocht verderop in het hoge gras een veilig heenkomen.

### **Zaterdag 23 juni Limburgs Groen**

Zelfs het boekenweekgeschenk ligt onder vuur van de genderactivisten. Elimineren, die klik. De vrijage tussen Merkel en Macron gaat ons geld kosten. Schaapscheerderskou.  
[www.wattsupwiththat.com](http://www.wattsupwiththat.com)

Het was nog fris bij het vertrek. Zeven man in korte broek, één man met beenstukken. Eerst een ommetje in de omgeving van de camping. Zelfs een routinier maakt nog wel eens een beginnersfout. Uitlaatgassen van oldtimers zijn funest voor een soepele ademhaling. Vervolgens de Bemelerberg als opwarming. Daarna richting Valkenburg, een stevige afdaling gevolgd door een stevige klim. Daarna de uitgestelde zoetheit. De appeltaarteters kregen er een mes en vork bij. De abrikozenvlaaimannen kregen alleen een vorkje. Discriminatie? Alles ging erin als koek, wij lustten er wel pap van. Het vervolg van de route werd geflankeerd door percelen met suikerbieten waarvan de bladeren fier omhoog stonden. Ook veel blokken met uien. Rijpe gerst was ook goed vertegenwoordigd evenals de tarwe. Na Mechelen rechts af de Schweiberg op. In Epe was er even misverstand, drie man namen de juiste route en dat was rechts af, vijf gingen links af. Niek kwam te overtuigend over om aan zijn links te twijfelen. Toen de Scheiberg weer in zicht kwam sloeg de twijfel toe. Terug naar Epe. De anderen stonden geduldig te wachten. Camerig en de Vaalserberg werden met een bezoek vereerd. Wij waren iet de enigen. Het eetmoment werd verschoven naar Simpelveld. Eerst nog de Kruisberg en de Eyserbosweg. Het blijven twee hellingen die een aanslag plegen op je heerlijke fietsgevoel. De spieren kreunen, de gewrichten piepen, het hart gaat in de overdrive en de longen worden met moeite op hun plaats gehouden door de ribben. Noodgedwongen wandelende fietsdames die hun kleding kopen bij "Een maatje meer" nopen ons tot een zigzaggend rijgedrag. In Simpelveld ploffen wij neer op het rustige terras van Bijmaxime. Het bestellen van de gerechten verloopt niet vlot. Verwarring over broodjes kroket, twee broodjes of twee kroketten, stokbrood of sneetjes brood. Erwtensoep stond wel op de kaart maar was niet verkrijgbaar. Dan gaan de kerkdeuren open. De rust wordt wreed verscheurd door een hels kabaal van de claxons van vier trucks die, op hun paasbest uitgedost, in een halve cirkel richting de kerkdeur stonden. Het bruidspaar kwam naar buiten. Hij in een gepast pak. Zij in een gebroken witte jurk waarin het overvloedig aanwezige vlees niet gemist kon worden. Nadat de kroketten, de soep, de tosti en de omelet genuttigd waren ging het meteen naar de Hulsberg. Drie keer dezelfde soep proeven is geen pretje. Het venijn zat in de staart. De Keutenberg omhoog, de Dodeman omlaag, de Gulpenerberg omhoog, Slenaken omlaag en tenslotte de Schilberg omhoog. Terug op de camping hadden wij een krappe 1700 hoogtemeters overwonnen. Douchen, wat drinken en wat eten. Daarna richting huis. Een geslaagde dag.

### **Zondag 17 juni Willemstad**

Een groeiend deel van de autochtonen leidt aan oikofobie. Eindelijk gaat de ECB echt afbouwen tot nihil. Rutte komt uit de Europese kast. Waarom wel een Barbarosstraat en geen Michiel de Ruyterstraat? Trump-Kim circus voorbij?

Zes uur vond ik te vroeg. Nog even blijven liggen. Half negen was weer te laat. Helaas, dan maar een keer niet met de mannen op de fiets.

Vandaag stond Willemstad op het programma. Dit weekend werd in de vestingstad ook het Verenigingsweekend van De Sleper gehouden. Een samenkomst van oude sleepboten met de daarbij behorende verhalen.

### **Zondag 10 juni Woudrichem**

De invloed van China wordt steeds meer voelbaar, economisch, geografisch en bestuurlijk. Handelt China als een dief in de nacht? De Gazanen zetten vliegers met vuurbommen in. BIJ1 raadslid van 020 begrijpt het concept van bezit niet. Polen, vuilnisbelt van Europa? G7, flop? Multiculti failliet?

Vandaag 10 leden en een sterke gastrijder aan het vertrek. Rien moest op tijd terug zijn, hij gaf aan eerder af te buigen. Schitterend weer voor een tuinfeest. Op het programma staat Woudrichem. Via De Heikant gaat het richting 's-Gravenmoer. Het weekend met de oude vrachtwagens, landbouwmachines en tractoren maakt zich op voor de laatste dag waarop de belangstellenden zich kunnen vergapen aan al het moois uit vervlogen tijden. De blauwe bessen boerderij heeft een enorm veld met pioenrozen naast de gezonde vruchten aangelegd. Vanaf de Overdiepse Polder hebben wij de wind tegen. Het tempo blijft strak. Haarscheurtjes worden zichtbaar. Bij de pont gevraagd of het rustiger kon. Voor de brug van Heusden slaat Rien rechts af. Na de brug kiest Kees voor een eigen alternatief. Jammer. Ik kan me levendig voorstellen dat sommigen menen dat het tempo te laag ligt. Ik kan me ook levendig voorstellen dat sommigen menen dat het tempo te hoog ligt. Is het SUST-principe aan erosie onderhevig of is het inmiddels op sterven na dood? Alle mooie woorden en voornemens ten spijt. De praktijk is weerbarstig.

Op de dijk langs de Afgedamde Maas zijn wij getuige van twee uitersten. In Nederhemert worden wij deelgenoot van een hoedjesparade waarbij de parade van Prinsjesdag verbleekt. Richting Aalst worden de zintuigen geprikkeld door een glinsterend roze topje dat losjes gedrapeerd over de kenmerkende eigenschappen van een hond uitlatend lichtjes heupwiegende schoonheid met in de wind wapperende goudblonde haren. Wie herinnert zich nog de reclameslogan: "Lekker stuk ..... (een pauze) en dan "Uniekaas". Aan één van de losplaatsen van zand en grind lag een spits uit de vorige eeuw met de kenmerkende luifel achter de stuurhut. Een toerfietser in een authentiek shirt van TI Raleigh komt ons tegemoet. In Woudrichem blonken de koperen lantaarnkappen in de zon. Via de dijk naar de rotonde met de voorstevan van een schip om vervolgens de Biesbosch in te duiken. Jan S heeft last van een recalcitrante bidon, met een plof komt de bidon op het asfalt terecht. Op een normaal zeer rustige landbouwweg komen geregeld dakloze auto's tegemoet, als eerste een Porsche. Nog vele merken zouden volgen. Een blok witte tot roze papavers staat in bloei. Een paar kilometer verder staat een blok roze tot rode papavers in bloei. Twee opvallende verschijningen tussen alle blokken groen en bruin. Erik K en zijn gastrijder gingen over Geertruidenberg naar huis, wij reden door Raamsdonksveer.

Dit was de tweede rit op rij waarbij het gemiddelde ruim boven de 29 kilometer per uur lag. Zal SUST gereanimeerd worden?

### **Zondag 03 juni Hollandse Biesbosch**

Volkert van der G is zijn meldplicht kwijtgescholden. Trump en Kim: "We will meet again". Rwanda shirtsponsor van Arsenal. Ontwikkelingshulp aan Rwanda stoppen? Zaanse Schans: Zwarte Pieten is weer begonnen. De eerste stappen van een handelsoorlog zijn gezet. Mei was zonnig.

Het ongeluksgetal aan het vertrek. Wij zijn niet bijgelovig. Het was heilig deze ochtend. De lucht had een hoog vochtigheidsgehalte. Het was klam. Alom is de humide omgeving te ruiken, te voelen. De zon kwam met moeite uit de slaapstand. De lucht nog een mengeling van lichtblauw, grijs en flets groen. Onder ons een met mokkabruine benen. Vandaag de Hollandse Biesbosch op het programma. Een mooi rit voor de liefhebbers van de mooie uitzichten over het, ditmaal, rustig stromende water. Via het Pannenkoekenrestaurant langs het zwembad in Made in één lijn naar De Amer. De weg na de watertoren is voorzien van een nieuwe laag asfalt. Wind tegen. Toch al een stevig tempo. Benen lopen snel vol. Ik zal wel de enige zijn die eerst rustig warm wil draaien alvorens het tempo op te schroeven richting de dertig. Onderweg passeren wij akkers waar de gewassen nog in hun kleutertijd zitten. Alhoewel sommige gewassen zitten al in de puberteit, een beetje slungelig wiegen de stengels

in de wind. Vanaf de Moerdijkbrug gaan Rien en ik onze eigen weg. Via Moerdijk en Zevenbergen naar Café De Elsakker. De Schuivenoordseweg is nu een makkie. De wind in de rug en geen immer aan zijn capaciteiten twijfelende senior aan kop. Bij thuiskomst toch 60 in de benen. En belangrijker, voldoende energie over om aan de resterende verplichtingen te voldoen.

### **Zondag 27 mei Rucphense Heide**

Een pacemaker voor de hersenen als uitkomst voor hersenfalen? MH17, hoe lang houdt de NJET stand? Inflatie is de moordenaar van de economie. Froome had meer PUF dan Dumoulin. In Italië nog grotere potverteerders aan de macht. De EC wil SBBS als waardepapier uitgeven; niets geleerd van de verpakte rommelhypotheken in Amerika! Bad money drives out good money!

Vandaag een record; de gemiddelde leeftijd van de deelnemers ligt ruimschoots boven de 63. Elf man aan het vertrek. In de Hoevestraat werden wij enthousiast toegesproken door een oud renner op een scooter. Zijn duopassagier zat zo scheef op het zadel dat het een wonder was dat ze kon blijven zitten. Na Dorst sloot even een toerrijder aan die zij onlangs nog met Frie Kastelijns gereden te hebben. Zou onze Frie een nog levende dubbelganger hebben? Toen ik hem vertelde dat Frie al jaren dood was zei hij dat het een neef van Frie was. Hij wist dat onze Frie in het harnas gestorven was. Vandaag heel veel grote groepen, met name Belgische, op de weg. Richting Zundert werd het duidelijk dat Jan van G toch snel weer aan moet sluiten. De door hem benoemde vergezichten worden talrijk. Met een boog om Zundert. De uitspanning van de familie Simons is nog in volledige rust. Via de bekende door eiken omzoomde weg richting de voormalige hoofdweg tussen Antwerpen en Breda. Na Jagersrust reden wij door een groene tunnel om uiteindelijk bij het fietspad over de Rucphense Heide uit te komen. In Rucphen hergroeperen. Daarna via veel binnenwegen, zoals De Lokker, Turfvaart, Klapperberg en Zandspui richting het Liesbosch. Kees toverde uit zijn toverdoos 3.0 een ommetje via de Verloren Hoek naar Café Elsakker. Op de Schuivenoordseweg kregen wij van de senior van vandaag een staaltje van zijn kunnen te zien. Met wind tegen voerde hij het tempo op. Het rubber van zijn banden schroefde op het asfalt. Pedaalslagen gelijk mokerslagen. Het wegdek werd gezeseld. Zelfs gerenommeerde hardrijders zagen er geen brood in een ontsnappingspoging te wagen. In het Munnikenhof waren wij getuige van een rondrit van aanspanningen. De ene koets nog mooier dan de andere. De passagiers mooi uitgedost. Voor twaalf uur was iedereen thuis.

### **Maandag 21 mei Noordhoek**

Een rustdag voor Tom. Veel Ramadangedram bij de publieke media. Hyperinflatie in Venezuela. De zelfbenoemde Sultan houdt een verkiezingsbijeenkomst buiten zijn land. Soedan fungeert als doorvoerhaven voor rijke Syrische vluchtelingen.

De zon was nog in sluimerrust. Vandaag een kort ritje. Vanaf het begin de wind gus tig. De ijsbaan in Terheijden doet zich tegoed aan een zomerslaap. De eerste zeehondjes werden gespot. Indien de eigenaresse voor een racefiets had gekozen zou het tafereel de boeken ingegaan zijn als de moeder aller JvG'tjes van dit seizoen. De wegen door de older waren bezaaid met plat gereden hompen vette klei. Een kasseistrook rijdt nog comfortabeler. Het stuur goed in de hand houden is het devies. Vanaf Zevenbergen geeft Rien de voorkeur aan een alternatieve route. Vele akkers worden bewerkt door de boeren. Komende week worden periodes met regen verwacht. Richting Staddaarbuiten knoopt Theo een geanimeerd gesprek aan met een wielrenster. Zij slaat in het dorp af om een bakje te doen. De wind wint aan kracht. Via Fijnaart naar Noordhoek om in Zevenbergen de Zwarte dijk op te zoeken. In de Giro wordt gezegd dat de gebroeders Yates een tweeling is. Volgens echte kenners klopt dat niet. De Yates broeders vormen een drieling. De derde rijdt vandaag bij ons de gehele rit aan kop. Onverstoorbaar laat hij de trappers draaien. Gezien de lichaamshouding en gezien de rustige ademhaling kost het hem geen enkele moeite. Via Made en Den hout rollen wij Oosterhout binnen.

### **Zondag 20 mei La Trappe**

Het cultuurmarxisme verspreidt zich als een olievlek. Is Trump door Kim voor de gek gehouden? Zal Maduro zijn desastreus beleid voort kunnen zetten na de verkiezingen?

De wekker liep vroeg af. De zon had ook moeite vroeg uit de veren te komen. Kille mist had de overhand. Het kanaal ging deels schuil onder ragfijne sluiers. Bij de Koningshoeven was het al druk. Na het vertrek sloot Frank Schellekens, een oud amateur die nog met Huub Zilverberg gekoerst heeft, aan. Zijn vrouw wordt vandaag 70 jaar, daarom rijdt hij maar 65 kilometer. Hij kwebbelt de oren van je hoofd. In Diessen missen wij een bordje. Op een gegeven moment zien wij weer bordjes. Kordaat optreden van Klaas behoedt ons voor dezelfde blunder als vorig jaar. Vanaf de stempelpost in



Hoogeloon wordt de juiste route opgepakt. Vandaag is er ook een tocht voor antieke koetsen. De koetsiers en de gasten in gepaste klederdracht. Even het idee dat al het publiek langs de kant er voor ons stond. Deze droom werd snel doorgeprikt. Onderweg veel in allerlei kleuren bloeiende rododendrons, sommige waren zelfs meters hoog. Na Dommelen (Walik) zochten wij bij de watermolen, die momenteel gerestaureerd wordt een terras op. Een aantal ganzen dobberde loom op het water. Na wat eten en drinken vervolgden wij de route. De zon had inmiddels de maximale kracht voor vandaag bereikt.

Veel fietsers hebben een zwak voor strakke vergezichten. Geregeld werden de nekspieren aangesproken om eens goed naar links of naar rechts te kijken. Nu een nieuw fenomeen. Wat zou Bryan Wilson voor ogen hebben gehad toen hij de hit "Good vibrations" schreef? Ons netvlies werd getrakteerd op goede vibraties van een weelderige bilpartij in een niet al te strak stukje katoen. Het Leender Bos en de Leender Heide lagen er schitterend bij. Bij het begin van de heide lag aan stuurboordzijde een enorme berg houtsnippers. Geen Schotse Hooglanders gezien. De meeuwenkolonie was nog niet terug op de Malpie. De vennen waren bedekt met waterlelies. Diverse solisten sloten ij ons aan. Een paar kleine groepjes sloot bij ons aan. Al de aansluitingen zorgden voor onrust in de groep. Sommigen maakten zelfjes en deelden die omstandig met hun maten. Aansluiten is op zich geen probleem, maar pas je wel aan. Wil je de mores van de groep niet volgen, sluit je er dan niet bij aan. Blijf waar je was en probeer jouw mores niet op te dringen aan degenen die jou als gast opnemen. Terug bij de Koningshoeven was het een drukte van jewelste. Even uitblazen op de gazon en op weg naar Oosterhout. In een stevig tempo werd het fietspad langs het kanaal genomen. Ruim voor half vier waen wij thuis. De 175 kilometer waren er 191 geworden.

### **Zondag 13 mei Noordwaard**

Paul Rosenmöller treedt in de voetsporen van Wim Kok. Kim nog steeds op vrijersvoeten met Xi. Trump haalt de overeenkomst met Iran door de papierversnipperaar. Onze Kardinaal is het niet eens met onze Paus. Is nu Winston Churchill ineens een massamoordenaar? Moet niet gekker worden!!

De belangrijkste wet van Cruiff gold voor ons deze ochtend. Elk nadeel hep zijn voordeel. Noch Erik K, noch ik zit in een groepje van de slimme telefoon. De elektronische post had ik deze ochtend nog niet bekeken. Onkundig van wat de anderen geconcludeerd hadden reden wij onafhankelijk van elkaar naar het parkeerterrein aan de Bredaseweg. Langs de kant van de rijbaan van de brug over het kanaal lag een marterachtige, bloed uit de bek en oren. Morsdood. Het aanblik van het parkeerterrein deed mij twijfelen. Ben ik te laat of ben ik nu eens echt vroeg? Alleen Erik K stond er met de fiets tussen de benen. Al snel kwamen wij tot de conclusie dat er, gezien de weersverwachtingen, een hevig berichtenverkeer moet zijn geweest tussen de groepsleden. Het klopt, de vooruitzichten waren niet opbeurend. Een herhaling van het scenario van een paar weken geleden zou niemand vrolijk stemmen. Wij keken eens naar de lichte en donkere plekken in het firmament. Richting de Biesbosch zag het er niet al te best uit. Toch vertrokken wij richting het Faantenland, vandaar zouden wij via de oudste stad van Brabant naar Made gaan, om daar het vervolg te bekijken. Een paar verweesde druppels bracht ons niet van de wijs. In Made besloten wij, gezien de afwisselende luchten, een aantal trainingsrondjes te maken tussen de bruggen van Den Hout en Terheijden. Het werden stevige rondjes. Een renner in wielerkleding van De Schutter uit Made klampte aan. Om 11:00 uur waren wij thuis. Achteraf maar goed dat wij niet de Noordwaard ingetrokken zijn.

### **Zondag 6 mei Duin en Maas**

De megalomane Juncker trekt alle registers open. Rutte blaft maar bijt niet. Tom is goed van start gegaan. Thomas Erdbrink is te positief over Iran. Wanneer gaan de ogen open? De dodenherdenking is gelukkig niet verstoord door leeghoofden. Gendoping, wie zal als eerste betrapt worden?

Een schitterende, mooie en prachtige ochtend. De vogels schrijven poëzie in de onbeschreven ochtendlucht. Rijdend naar het vertrek worden wij gadegeslagen door de maan in zijn laatste kwartier. Het firmament bestaat uit slechts enkele tinten blauw en blauwgrijs. Een krachtig hogedrukgebied trakteert ons op fluweelzacht lenteweer gelardeerd met vleugjes zomersmaken. Voor de derde keer dit seizoen een Cruyffiaans aantal aan het vertrek. De boomkruinen showen hun zojuist ontsproten groen waaronder het nog heerlijk fris is. Eric G komen wij tegen op de Hoestraat. Via een paar door sommigen vervloekte en door anderen geprezen klinkerwegen gaat het richting De Moer. Sommige akkers dragen nog de sporen van de overvloedige regenval van vorige week. Voor het golfterrein van de Efteling staat een mooie roze rododendron in bloei. Aan stuurboordzijde van Kraanven staan vuurrode rododendrons te pronken, de geur van de bloeiende bloemen prikkelt de neusgaten. Vanaf Loon op Zand gaat de groep verder zonder Piet R en Piet van G. Zij moesten tijdig terug op de klep

zijn. De vervolgers zullen ongetwijfeld een perfecte rit hebben gehad onder perfecte omstandigheden met langs de Maas een perfecte wind in de rug. De Pieten werden nog getrakteerd op een opvliegende buteo buteo. Het zal waarschijnlijk een tam exemplaar zijn omdat er een kenmerkend lederen riempje aan de poot bevestigd was.

### **Zondag 29 april Rucphense heide.**

Bonnetje wordt memo. Memo's komen en memo's gaan, evenals herinneringen. HEL-wapens hebben de toekomst. De overheid moet keihard optreden tegen buitenlandse mogendheden met filiaaltjes (radicale organisaties) in ons land. Noord en Zuid Korea op vrijersvoeten?

Negen man aan het vertrek. Marco had zich een paar weken geleden al afgemeld. De grijze lucht kijkt ons meewarig aan. Het zou gaan regenen. Vooral nog dachten wij dat het mee kon vallen, het zou best wel eens mist kunnen zijn. Een sterk staaltje wensdenken? Het valt ons al snel op dat er vandaag weinig fietsers op pad zijn gegaan. In Dorst was de meewarige blik van de grijze wolf boven onze hoofden vervangen door een cynische lach. Wat zou de grijze wolf van plan zijn? Bij de Galderse Meren werden de regenjasjes aangedaan. De grijze wolf lachte nu zijn stralend witte tanden bloot, de lach ging tergend langzaam over in een sarcastische grijns. Besloten werd de rit in te korten. Op de oude rijksweg tussen Zundert en Rijsbergen ontwaarden wij in de verte een fladderend oranje sportbroekje met daaronder mokkabruine atletisch gevormde benen. Het geheel was geen straf voor de zintuigen. In tegendeel het gaf nog wat zonneschijn aan deze diepgrijze ochtend die tot nu overheerst werd door een op oorlogspad zijnde grijze wolf. Via De Rith en Vluchtschoot naar de Sprundelse baan. Blauwe doos, Westerpark en de Haagse Beemden. Het water sopte inmiddels in de schoenen. Bij Martien vormde zich een ander sopje rond zijn zitvlak en de bovenbenen. De fietsbroek was of met een te ruime hoeveelheid wasmiddel gewassen of was niet voldoende gespoeld. Geregeld maakten grote vlokken wit schuim zich los van zijn bovenbenen. Overigens had Martien vandaag geen hongerklop. Vanaf de Warande noopte een lekke band mij om de rit lopend af te sluiten.

### **Zondag 22 april Linge- en Lektocht**

Zonneakkers, het nieuwe verdienmodel van de boeren? De drinkende megalomane J.C. Juncker wil Macedonië en Albanië op korte termijn tot de EU toetreden. Hoeveel paarden van Troje hebben wij al in de EU?

### **Verslag Piet van Gastel**

Het zag er eerst niet naar uit, maar om 8.30 uur gingen toch echt 10 leden van start voor de rit langs de Linge en de Lek. Martien had er toen al 25 km opzitten.

Deze keer reden we tegen de klok in, dus eerst langs de Linge. Dat was voor Jan, onze ritleider, ook even wennen, want in Schelluinen misten we bijna de mooie weg binnendoor naar Hoornaar. In het begin was het even fris, maar de zon verdreef de kilte snel en het bleef aangenaam warm. De natuur deed zijn best om de achterstand van weken in te lopen.

Kort samengevat: het was een schitterende tocht door een van de mooiste regio's van Nederland, zeker in dit seizoen, met schitterende vergezichten over de rivieren, de Betuwse fruitbomen volop in de bloesem, de vrome kerkgangers, de niet al te drukke dijkwegen, de rietgedekte boerderijen en de talrijke watervogels. Zwanen, ooievaars, reigers, eenden en ganzen van allerlei pluimage. Vooral veel grauwe ganzen, kolganzen en grote Canadese ganzen. Voor de boeren zijn het allemaal rotganzen. Op de uiterwaarden doen ze weinig kwaad, maar zie ze daar maar eens te houden.

Het tempo was strak maar voor ieder goed te volgen.

Wat valt er verder nog te vermelden? De twee kamelen in het vogelpark? Het levensgrote bronzen beeld van de legendarische stier Dirk IV in Hoornaar, dat verplaatst is naar ..... je raadt het al, het Dirk IV-plein?

De lekke band van John die uiteindelijk met de luchtpatroon van Marko weer op spanning gezet werd? Piet R met de fietspomp in het foedraal werd node gemist.

Langs de Lek is het zeker op zondag, moeilijk om een pleisterplaats te vinden. Net als vorig jaar was er nog steeds geen horeca op het pleintje in het centrum van Ameide te vinden. Verderop ook niet dus dan maar terug naar de dijk. Slecht voor het gemiddelde!

Vanaf de weg zag het terras van Camping De Koekkoek in Tienhoven er aantrekkelijk uit. Een van ons verbaasde zich over de faciliteiten van een camping en deze in het bijzonder. Je kunt hier niet alleen naar de WC en een douche nemen, je kunt hier zelfs bijarten. Helaas was de appeltaart de vorige dag al opgegaan. Alleen nog gevulde koeken. Gelukkig nog niet over de datum al scheelde het warempel

maar één dag. Het tweede kopje koffie hebben we niet meer genuttigd. Een meevaller voor onze penningmeester.

Dank je De Koekkoek!

Na ruim viereuhalf uur en de beloofde 133 km waren we weer terug op de parkeerplaats. Dankzij het weer, de omgeving, de route van Jan en het aangename gezelschap, genoten we een fantastische fietsdag. Ruim op tijd thuis om de finale van Luik-Bastenaken-Luik te zien.

### **Zondag 22 april Udenhout**

Het Avicenna College te Rotterdam is na de examenfraude met tonnen opgepoetst. Politiek zeer correct, het is een Islamitische School. Hoegaarden aast op Chouffe. Is er sprake van hernieuwde belangstelling voor de Feynmandiagrammen?

De natuur is met een enorme inhaalrace bezig. De knoppen barsten open. De bomen trekken een groen kleed aan. Dieren op vrijersvoeten. Paringsdriften alom. Alleen de zon had last van een lichte kater, de stralen bleven deze ochtend flets. Tien leden waren de sloot overgestoken, vier stonden aan het vertrek. Een totaal van veertien. De rit zou naar Udenhout gaan. Al voor Alphen was het plan omgegooid. Het SUST-principe gooide de route vanaf Biest-Houtakker om. Na het gasstation akkers met jonge aspergeplanten, nog een paar jaar wachten voordat oogsten mogelijk is. De kenmerkende aarden ruggen ontbreken. Voor Riel reden wij langs 't Buitenland, een glamping met tipi's en yurts. Alles was volgeboekt. De tunnel naar Goirle was voorzien van mooi beschilderingen. Bij het binnenrijden van Biest-Houtakker werden weldoorvoede, sportieve zeehondjes gesignaleerd. Biest-Houtakker is tussen 600 en 1000 na Christus gegroeid rondom een driehoek (Biest) nabij een uitloper van een hogere zandschijf (Schijf). De route werd verlegd langs het Wilhelminakanaal richting Oosterhout. De roeivereniging was bezig met de trainingen. Langs de oevers werd een visconcours gehouden. Alle plaatsen waren netjes genummerd. De hengels reikten tot het midden van het kanaal. Het fietspad langs het kanaal door Tilburg is een verademing. Mooi breed asfalt. Bij de containerterminal werden wij getrakteerd op een kikkerconcert. Bij het binnenrijden van Oosterhout voelden wij de paar speldenprikken die bij de omineuze wolkenpartij hoort. Blijkt achteraf een berg bluf, een berg stoeverij te zijn. L-B-L wordt vandaag onder een zomerse hemel verreden, dat was 38 jaar geleden wel anders. De Das legde toen in de Ardennen de kiem voor zijn knieproblemen. Vandaag geleerd dat je goed geknipt naar de Paus moet gaan.

### **Zondag 15 april Thuislandentocht**

Amsterdam houdt uitgeprocedeerden de hand boven het hoofd. Is Molenbeek de voorloper van het toekomstige België? Wat speelt er in het hoofd van de Twitterpresident? Bommen zijn gevallen. PSV voor 24<sup>ste</sup> keer kampioen. Zwart gat, bosonenster, wie weet het?

Na een kletsnatte nacht stonden 14 mannen te popelen om de thuislanden te verkennen. Kees had een magnifieke route uit zijn toverdoosje 7.0 getoverd. De landerijen wentelden zich nog in het ochtendbad. De zon streelde de benen. De wind was al uit de veren.

Na Elsakker een mooie variant langs golfvereniging Albatros. Bij Albatros denk ik overigens niet aan de golfsport, ik denk dan aan het schitterende instrumentale nummer van Fleetwood Mac en niet aan clubs die een balletje de ruimte insturen. De Verloren Hoek lag er nog steeds verloren bij. Bij Mac Donalds kreeg Frank K last van links draaiend melkzuur in zijn benen. Volgens mij zijn wij te snel gestart, meteen 30 is teveel van het goede. In de Turfstraat was nog de schade van de laatste storm te zien. Een woning droeg de littekens van een omgevallen robuuste kanjer waarvan alleen de stronk nog boven de grond kwam. De Wildert doen wij mogelijk een paar weken te vroeg aan, de knoppen van de tussen de beuken staande rododendrons staan op springen. Zien wij regelmatig ezels in een weide lopen, nu werden wij ineens verrast door drie struisvogels die met hun afhangende vleugels dominant hun terrein controleerden. Groene open vlakten worden afgewisseld met boompartijen en zelfs heuse bossen. In een van die bossen liet een in een rafelig afgeknipte verbleekte spijkerbroek uitgedoste vrouw met een paars geverfde haardos haar bulldog uit. Theo geeft zijn geheim prijs; hij rijdt op eierkoeken en krentenbollen. Vandaag geen zeehondjes te spotten.

Wel komen wij een groep aangespannen paarden tegen, de geur van de paarden blijft even hangen. Na Bavel is bij Mike het vet van de soep. Uiteindelijk wordt het SUST principe in ere gehouden.

In Oosterhout worden wij nog opgehouden door een stoet trikes, de bestuurders draaiden kwistend aan de gashendel. Vandaag is duidelijk geworden dat er twee nieuwe boormachines zijn, namelijk de merken JM en JH. Jan en Martien enerzijds en Jan en Hans anderzijds boren voor de groep door de wind. Met dik 28 gemiddeld wordt de fiets gestald.

### **Zondag 8 april Numansdorp**

Pamela Pinas is het tegengeluid van Sylvana Simons. De nieuwe Sultan flirt met de nieuwe Tsaar. Milieudefensie sleept Shell voor de rechter. De R.L.I. doet vlees, ei en melk in de ban. Waar is Joris Driepinter gebleven? Peter Sagan heeft zijn Kassei te pakken. Orbán gaat de tsaar achterna.

De lucht is zwanger van de aanstormende lentekriebels. De beoogde ritleider heeft Veenendaal-Veenendaal nog in de benen. Dit gecombineerd met een dubbele verjaardag geeft hem recht op een rustdag. De wind houdt zich rustig, de zon doet zijn uiterste best er een fleurige dag van te maken. Het water van het kanaal oogt als een biljartlaken. De Zanddijk is van een nieuwe laag asfalt voorzien. In de nog slapende grijze wijk van Lage Zwaluwe wordt de aandacht getrokken door een hinde met een spiegel waar menigeen jaloers op zou zijn. Het geheel werd gecombineerd met een zweriger zilverwitte paardenstaart. Moerdijkbrug. Kiltunnel. Buurtschap de Wacht. De ophaalbrug van Strijen Sas is nog steeds in 1908 gebouwd. In de Volkeraksluis lag de Somtrans XIII. Een motortankschip van 135 meter lang, 16,85 meter breed en een diepgang van 4,06. Tonnage 6.610. Een kopschroef van 1060 pk en een hoofdmotor van 2.640 pk. Niet iedereen verteert de sluizen. Vandaag veel grote groepen op de weg. De motormuizen trekken er eveneens op uit. Na het spoor in Zevenbergen ligt een zwaan te dobberen in het zonnetje, de hals sierlijk op de rug gedrapeerd. Een tweede zwaan stak de nek onder water op zoek naar voedsel. In de Pootweg zijn wij getuige van een optocht van oude trekkers. Goed dat hier geen milieuzone ingesteld is, de uitlaatgassen zijn geen genot voor het reukorgaan. Wat verderop verstoren wij een optocht van sportwagens met een open dak, de zomer in de bol. Nadat Erik veilig in Terheijden is afgezet is het nog maar een peulenschilletje naar Oosterhout. Met dik 28 als gemiddelde op de teller vallen wij op de klep.

### **Maandag 2 april De Heilige Eik (In het onbeschreven blad van de ochtendlucht schrijft de vogel poëzie)**

Haatiman Fawz Jneid bestempelt Ahmed Aboutaleb als een afvallige moslim. Hommeles aan de grens van de Gazastrook. Zijn Kim en Xi nu vrienden voor het leven? Kjeld Nuis 93 km/uur op 1,1 mm. Vergeten vluchtelingenstroom tussen Venezuela en Colombia. John Fisher nu bij Hans Horrevoets.

Op deze grijze Tweede Paasdag, daags na de magistrale zegetocht van Niki in de Hoogmis van de Zuiderburen, stonden 11 vrome gezichten aan het vertrek voor de rit naar de Heilige Eik. De rustige zuidoosten wind ging gepaard met lichte smos. Al met al was het een kille start van deze ochtend. Het grijs wilde maar niet van schakering veranderen. Via bekende banen namen wij het fietspad langs het Wilhelminakanaal richting Sluis 2 (Haghorst). Hier mochten wij getuige zijn van een serieuze roeitraining van vier boten in de dames-twee-klasse, allen strak in het pak. Niet alleen de spierbundels werden geaccentueerd. Met ferme slagen hielden zij de vaart erin. Dit had Erik K moeten zien. Voorbij Haghorst dobberde een eenzame zwaan statig op het gladde water. Bij de groene Woudse Brug links af. De eerste weg weer links af. Bij de achterkant van de Kapel werd een moment gestopt. Niemand wilde de moeite nemen om de bij velen bekende kapel van de Heilige Eik aan de voorkant te bewonderen. Het interieur is echt de moeite waard. En na een bezoek van de kapel heb je volgens overleveringen minder kans op lekke banden. Nu maar hopen dat wij het onheil niet over ons hebben afgeroepen door de kapel links te laten liggen. In het grasveld dat als parkeerplaats dienst doet was een gigantisch kruis zichtbaar. Op de parkeerplaats liep ook nog een bruine uit de kluiten gewassen haas rond. In Spoorndonk werden de binnenlanden opgezocht. Na de Rode Haktol links af, op naar het moerassige land dat door de Beerze doorkruist wordt. Wij passeren de Rozephoeve. Vervolgens steken wij het riviertje de Rosep over. Bij meneer van Eijck is het al behoorlijk druk. In Oisterwijk nog over de Achterste Stroom en daarna de Voorste Stroom. Voor Udenhout kregen wij nog een heuse kasseistrook te verduren. Theo en Martien namen de strook als ware het een strak biljartlaken, klasse komt altijd bovendrijven. Bij het kruisbeeld links af. Een file bij kwekerij Mathijssen, hij deed mee aan de AH landdag. Bij de Kuijl rechts af en vanaf Loon op Zand was het voor iedereen bekende koek. Wat doe je met een autostoeltje als het kind er niet meer in past? Heel simpel, je pleurt het stoeltje met nog wat meer rommel in de sloot. Een ander zal het wel opruimen. Een staaltje van moreel verval. Na De Moer ging het gesplitst verder. De rit had uiteindelijk toch bij sommigen zijn tol geëist. Een half uur in een warm bad en je bent weer het mannetje.

### **Zondag 25 maart Zondereigen**

Wil Emmanuel Macron via de Europese trom Frankrijk op het droge krijgen? Zal sultan Erdogan tevreden zijn met de verkiezingsuitslag? De uitslag geeft aanleiding tot overDENKingen. Heeft Trump een ware handelsoorlog ontketend? Niki heeft de sores van zich afgefietsd in Harelbeke. Max zesde.

De klok moest één uur vooruit gezet worden. Mijn biologische klok protesteerde hevig. Toch 12 man aan het vertrek. De rand van de ochtend werd bezocht door de nachtvorst. Het kanaal was deels bedekt met ragfijne mistflarden. Ontwakende diffuse zonnestrallen begonnen een kat-en-muis-spel te spelen met de draaiende mistflarden. De bosrand achter het vliegveld droeg een doorzichtige satijnen sjaal van ijle mistdruppeltjes. De weilanden laten een divers beeld zien. In de lange schaduwen van de bomen is het gras nog wit. Daar waar de schaduw al geweest is heeft de zonnekracht het wit doen verdampen zodat het groen weer zichtbaar is. Het vennetje voor Molenschot ligt er loom bij. Grote groepen hadden deze ochtend de moeite genomen op de fiets te stappen. Van een nieuwbouwhuis liepen de dakpannen door langs de gevels door tot aan de grond. Iets verderop stond in de huiskamer een deel van een kast welke bij het turnen gebruikt wordt.

Met een strak tempo werd richting Baarle Hertog en Baarle Nassau gereden. Wij roken geen geur van wietplantages. De geur van vers uitgereden mest prikkelde onze neusgaten. Trossen motorrijders hebben deze ochtend het toervirus door hun aderen lopen. Over de grens zijn wij getuige van de loopprestaties van Belgische hinden in strakke tweede huidjes waarin de bilpartij extra geaccentueerd werd. De nekspieren werkten bij de meesten nog naar behoren. Richting de Huisdreef stond een ooievaar broederlijk naast een reiger. Mogelijk moet het zusterlijk zijn. Volgens de politiek correcte kolder van de nepelite en/of gesubsidieerde beroepsactivisten en/of splintergroepen is dierlijk het beste. Twan toont een paar keer zijn sprintkwaliteiten. Theo en Niek deden regelmatig een sprintduetje in de zak. Jan, de groene Golf, heeft de hele rit onverstoort op kop gereden. Bij sommigen was het op het eind op, de macht liet het afweten. De fysiek is soms minder dan de geest. Het SUST principe is perfect uitgevoerd.

### **Zondag 18 maart Erik's tocht één**

Gaat de regering Trump op een duiventil lijken? Jeroen vd V had de maatschappelijke opinie verkeerd ingeschat. Stephen Hawking kreeg niet de tijd zijn "Theorie van alles" af te ronden. Ton Büchner, Eelco Blok en Jos Nijhuis taptten uit hetzelfde vaatje. Mark Cavendish verlaat Milaan - San Remo na een salto mortale.

Voor de tweede keer speelden de weersomstandigheden ons parten. Nu een vrieskou die samenspande met een gure wind uit de superkoude hoek. De rit werd afgelast.

### **Zondag 11 maart Ontbijttocht**

Zal de club van 8 sterker zijn dan de club van 2? Balkanruzie laat onze digitale klokken achterlopen. Heeft Sky bij het zoeken van de grenzen een grens overschreden? Ralph Hamers, een supergraaier? Kim en Donald; twee dikke vrienden? Wout Poels kan zijn goede vorm niet verzilveren.

Een omineus, in vele tinten grijs gekleurd, wolkendek voorspelde niet veel goeds. Toch vertrokken 8 leden om 09:00 uur vanaf het bekende parkeerterrein. Kees had zich in de tijd vergist. Mogelijk had zijn digitaal klokje meer last van de Balkanruzie. Bij het vertrek zat er veel ruimte tussen de druppels. Gaandeweg werd de ruimte opgevuld met meer druppels. Een regenjack was geen overbodige luxe, evenals overschoenen. Het zou vandaag een variant op de Omloop van vorig jaar worden. Wij hadden het niet verwacht, maar er waren veel groepen op de fiets gestapt. De eerste renners in korte broek werden gesignaleerd. Richting Gilze had Twan de eer als enige lek te rijden. Later hoorden wij dat 10% van het lichaamsgewicht aan bar in de band gepompt moet worden. Ik hoop van harte dat bij menigeen het wintervet snel zal smelten. De Kleppers met in hun midden Toon Schellekens zag ons bezig met de gemankeerde binnenband. Vanaf Gilze was het droog. In de Rijense Broek hadden wij de wind gunstig. Akkers met prei hadden de vorst goed doorstaan dankzij een plastic deken. Bij Het Kloosterke aangekomen bleek dat nog 7 leden de moeite hadden genomen om er een gezamenlijk ontbijt van te maken. Toppie. Het was een overvloedig ontbijt bestaande uit eierkoeken, krentenbollen, croissantjes, bruin brood, broodjes, gekookte eieren, drie soorten vleeswaar, kaas, jam, hagelslag, fruit en yoghurt. Zou je met een lege maag naar huis gaan dan had je iets verkeerd gedaan.

### **Zondag 04 maart Tweede poging**

De Turkse pers bestempelde bepaalde leden van de Tweede Kamer als landverraders. De moeder des vaderlands, Mies Bouwman, is overleden. Raymond Knops haalt uit tegen de politiek correcte beeldenstorm. Schaatskoorts. Herleving Koude Oorlog? Niet te onderscheppen raketten.

Marco ligt met griep op bed. De verwachte omstandigheden waren niet al te best. Uit veiligheidsoverwegingen is de rit afgelast.

### **Zondag 25 februari De Omloop**

De grauwe eeuw doet cowboy- en indianenfeestjes in de ban. Brusselse logica: "Een kleinere EU vraagt om een omvangrijkere begroting". Hulpverleners in noodgebieden hebben soms zelf hoge nood. Is ouderschapsgym het moderne boterbriefje? De ene bijstandsfraudeur is de andere niet.

Koning Winter deelt een plaagstootje uit. Jammer dat hij een verbond had gesloten met de uit het Oosten komende wind. De gevoelstemperatuur lag laag, behaalde een tweecijferige weergave. Alle aanwezigen droegen deze ochtend hun winterjack, over- en handschoenen. De route werd omgegooid, minder polderwegen en meer beschutte wegen door de bossen. De zacht prikkende zonnestalen creëerden lange schaduwen. In de Huisdreef was het een drukte van jewelste. Grote groepen met lopers en vooral loopsters, met voor de groep en achter de groep een fietser in een hesje, waren aan het trainen voor "Run2Rotterdam". Nu eens niet gehuld in strakke uitlijnende pakjes, doch in warme ruim zittende broeken en jacks. Weinig opvallende JvG-tjes vandaag. Op de sloten lag helder ijs. Op de vennetjes lag brokkelig ijs. In het bos geen aalscholvers. In het tweede deel van de Slingerdreef werd al snel duidelijk dat het fietsersbloed bij menigeen aan het borrelen was deze ochtend. Forse groepen reden ons tegemoet. Na Het Zand werd de weg langs De Kameel opgezocht. Marco werd geprezen om het strakke tempo dat hij uit zijn robuuste bovenbenen tapte. Wij dachten dat die bovenbenen puur uit spieren bestonden. Niets is minder waar. Het is trouwens ook geen vet. Nee, het is een opslagplaats van genetisch materiaal. Richting het vliegveld werden wij nog begroet door een allervriendelijkste automobilist. Al claxonnerend reed hij ons voorbij onderwijl zag hij nog kans om een specifieke vinger te trainen in de opstandige houding. Niemand van ons kende hem. Wat zitten er toch aardige mensen in die metalen koektrommeltjes. Bijna thuis lieten John en Mike het fietspad over de brug bijna roodgloeiend aanlopen.

### **Zondag 18 februari Eerste poging.**

Halbe Z. was niet in dezelfde ruimte als Vladimir P. Sven K. heeft last van zijn linkerbeen bij het contact maken met het ijs. Pia D. heeft haar buit binnen. De kroonjuwelen van HAFMO v M. zijn bij het groot vuil gezet. Ruud blijft voortleven in het Lubberiaans taalgebruik. Esmee V. weegt 51 kg.

Na een koude nacht volgde een koude ochtend. Temperaturen onder het vriespunt. Een dun vliesje op het Wilhelminakanaal. Een aalscholver zakt er doorheen. Zullen BIJ1 en DENK bij de komende Gemeenteraadsverkiezingen het voorbeeld van de aalscholver volgen? Een drukte van jewelste bij de crocuscross.

Elf WTCO'ers staan te trappelen van ongeduld om de eerste poging te wagen. De zon deed haar best de rijp van het gras te branden. De eerste pogingen waren ijdel. De aanhoudster zou uiteindelijk winnen. Het wit verdween allengs van de kwetsbare sprietjes. De route van vandaag was goed ingetunneld zodat ik de probleempunten zwaluwstaartend kon afconcluderen.

De Bredaseweg miste vier monumentale bomen. Gapende wonden in de grond. Bij Bergvliet was ruimte gecreëerd om plaats te maken voor een verwenoord. Via Terheijden naar Langeweg om vervolgens Zevenbergen aan te doen. Bij Verkooijen stak een reiger met parmantige stap de weg over. In het zwerk geen spoor van de ontsnapte c.q. gevluchte zeearend. Halverwege het buurtschap Achterdijk, waar steeds meer huizen opgeknapt worden, gaf een binnenband van de fiets van John de geest. In het zonnetje werd de klus geklaard. Via de Derde Weg richting Wagenberg. Op de Helkant voelde ik de eerste eenheden pap in de benen druppelen. In Made was het druppelen overgegaan in een kolkende rivier. Voor mijn gevoel had ik meer pap in de benen dan de supermarkten van Oosterhout in hun schappen hebben staan. Richting de Bromtol haalden wij de zoveelste loopster in. Goed dat Stefan H. niet mee fietste. Ik vraag mij af of hij zijn graaiende grijpertjes thuis had kunnen houden bij het aanschouwen van al die smakelijke hapjes. Hoewel, op de fiets wordt geen baco gedronken. De kop is eraf. Zou dit gezegde ook in de ban gedaan moeten worden? Roept het geen associaties op met de gruweldaden van IS?