

FIETSSEIZOEN WTC OOSTERHOUT 2020

Zondag 15 maart Mc-Donalds

Poetin heeft zijn positie voor de komende jaren veilig gesteld. Bij Donald T heeft altijd iemand anders het gedaan, hij heeft waarschijnlijk geen goede spiegel. Het is allemaal Corona wat de klok slaat. Waakzaamheid is geboden. De groene Europese Paus is voor even naar de achtergrond verdreven, evenals de perikelen van de Groene Khmer in 020.

Met zijn twaalf gingen wij Erik K ophalen in Terheijden. Een pittige zuidwestelijke wind bood tegenstand. Wij zitten al een hele poos in een Noord Atlantische Oscillatie. Een lagedruk bij IJsland en een hoge druk bij Portugal houdt een westelijke stroming op gang. Hoe lager de druk bij IJsland en hoe hoger de druk bij Portugal, des te meer wind er waait bij ons. In Terheijden was de hoofdstraat opgebroken. Erik leidde ons via een omleiding richting de ijsbaan. Elsakker lag er verlaten bij. Wij werden door een eenzame fietser gesignaleerd. Na Mc-Donalds kwamen de binnenlanden. De Hoge Vaartkant met de historische boerderijtjes afgewisseld met moderne landhuizen. De weg omzoomd met robuuste eiken. Veel nestkastjes aan de stammen. Een fietser in korte broek detoneerde. De thuislanden van Kees vormen echt een schitterend fietsgebied. Zandspui, Klappenberg en Schuitvaardersweg zijn pareltjes in dit gebied. Bij natuurgebied De Pannenhoef is duidelijk te zien dat er veel, erg veel, regen is gevallen de laatste weken. Dan worden wij ingehaald door een drietal gezellig kwetterende fiets(t)ers. Het valt velen op dat de interactieve lycrabroeken tegenwoordig van uitstekende kwaliteit zijn. De broeken vormen zich perfect naar de ondergrond, die zelfs licht geaccentueerd wordt. Ary en Eric G sloten geruisloos aan bij de drie. De wind deed ondertussen zijn sloperswerk. Na Rijsbergen een onbetreden fietspad op. Een kasseistrook werd door Marco lichtvoetig, fladderend genomen. Het fietspad langs de Mark lag er verlaten bij. Goed was zichtbaar dat het water hier hoog had gestaan. In een zijtak konden wij zelfs een ware stroomversnelling annex kleine waterval ontwaren. Richting Chaam. Het wielerdorp lieten wij rechts liggen. Dassemus, Molenschot en Dorst stonden nog op het lijstje.

Zondag 08 maart ontbijttocht

Is Nederland op weg naar een dikastocratie? Dick heeft Feyenoord op de rails. De tramschutter hoort niet thuis in de maatschappij. Branko Milanovic, Thomas Piketty. Welke stikstofberekeningen zijn te vertrouwen? Sinds wanneer brengt een renteverlaging de productie op gang? Meritocratisch kapitalisme of politiek kapitalisme?

Wie had dat verwacht? Voor risicogevoelens gold een ophokplicht. Toch stond 50% van de leden aan het vertrek. Een timide zonnetje deed zijn best van het muurbloempjesimago af te komen. De wind blies al hoog van de toren. Op weg. Ter hoogte van het parkeerterrein van de waterleiding het geroffel van een specht. In het bos meer pril voorjaarsgeluid. Knoppen aan de boomtakken. De sloot langs de berm van de weg tussen Dorst en Bavel was rijkelijk gevuld. Is lang geleden. De nieuwe wijk in Bavel is uit de grond gestampt. Geen pfasgedoe. In het Bavel's bos meer voorjaarsgeluiden. De vennen aan de linkerkant zijn goed gevuld. Chaam laten wij rechts liggen. Op naar een deel van de slingerdreef. In Alphen rechtdoor en na de rondweg links af. Hier worden wij getrakteerd op de eerste druppeltjes. Met wind in de rug valt het nog mee. Druppels nemen qua intensiteit toe. Bij de Kameel is het weer droog. Langs Oosterheide toch weer wat nattigheid. Slechts een beetje vochtig komen wij aan bij De Kleine Abtshoeve. Zes mee-eters verwelkomen ons. In totaal vandaag een opkomst van 75%. Marco had de gehele tocht fier op kop gereden, hij was toe aan een hapje. Zeker gezien de afstand, in de planning stond 50 km en het zijn er als gevolg van een misverstand 60 geworden. De gevulde tomatensoep, het warme worstenbrood, de diverse soorten brood en diverse soorten beleg vinden gretig aftrek. Na afloop wordt nog een groepsfoto gemaakt, tevens worden, waar nodig, foto's voor het smoelenboek genomen. In miezer wordt naar huis gereden.

Zondag 01 maart: Hoe de wind staat

De zelfbenoemde sultan haalt zijn oude dreigementen weer van stal. Het coronavirus hakt er zowel figuurlijk als letterlijk in. Zojuist de natste februari ooit achter de kiezen. Aeolus blijft maar bruinebonensoep en erwtensoep eten, met alle gevolgen van dien.

Op deze winderige ochtend stonden toch nog vier leden aan de start. De groep werd gecompliceerd met aspirant Peter. Ik lag uitgeteld, koorts had mij te pakken. Het seizoen is wel eens beter begonnen.

Zondag 23 februari: Tweede poging

S. Salam is de ware personificatie van hetgeen hier niet thuis hoort. Hetzelfde geldt, mutatis mutandis, voor de schutter van Hanau. Veel optochten zijn afgeblazen. De discussies over de stikstofcrisis werken verstikkend.

Ik had er zin in. De wens was de vader van de gedachte. De moeder had andere gedachten. Tegen achten de eerste druppeltjes op de dakramen. Na enige aarzeling gingen de druppeltjes over in uit de kluiten gewassen druppels. De stevige zuidwester zwoefte ze nog verder op. Op straat al volop plassen. Bij vlagen ontstonden er zelfs golfjes. Ruitenwissers zwoefden driftig heen en weer. Dan maar een poosje op de tacx.

Zondag 16 februari: Eerste poging

De dictatuur van de politieke correctheid verzwelgt de democratie.

De moorkop gaat in de ban. In Zevenaar is het Carnavalsfeest omgedoopt in verkleedfeest. Wat is er echt met Tom Dumoulin gaande?

Heerste er deze ochtend een Dennisfobie? De zuidwester, of was het zuidzuidwester, storm deed danig van zich spreken. De crossers hadden er zin in. Pieter Koedijk ging vrolijk lachend op pad met drie vrouwen. Verkeersregelaars hadden het druk.

Bij ons aan de start: Twan op zijn BMC, Piet R op zijn Koga. Het zou een eerste poging worden in de buurt van Oosterhout. Veel takken en takjes op de fietspaden en op de wegen. Bij Bergvliet een goed zicht op de nieuwe bebouwing, vakantiewoningen in het gekapte groen. Naargelang de omstandigheden werd de route gaandeweg aangepast. Via Hartel naar de Terheijdenseweg. Wind pal tegen. Terugschakelen. Bij de Makro was het al behoorlijk druk. Op de Moerlakenbrug vielen de eerste druppeltjes. Met wind tegen voelden ze aan als kogeltjes. Het aantal inslagen nam toe. Langs Renewi terug naar het voormalige pand van Sabatasso (pizzabakker) om daarna de Moerlakenbrug weer te nemen. Met de wind in de rug naar Terheijden. Op het water van het Markkanaal rolden de schuimkopjes. Eenden dobberden op hun gemak, alsof zij nergens last van hadden. In de Binnenpolder van Terheijden kwam de wind van opzij, dus schuin gaan hangen om niet omver geblazen te worden. Richting Wagenberg nog een keer de wind trotseren. De Helkant ging weer vanzelf. Made laten wij letterlijk rechts liggen. Dan vanuit het niets een onverwachte goed geproportioneerde wandelaarster. Jammer dat Rien er niet bij is, hij zou ongetwijfeld met een twinkeling in zijn ogen een gevatte opmerking hebben gemaakt. Het viaduct naar de Bromtol voelt als een beproeving. De klinkers van Stelven doen er overigens niet voor onder. Tegen half twaalf waren wij terug. Heerlijk uitgewaaid. Eerlijk is eerlijk, ik had vandaag niet in een groep van tien man willen rijden, te link met die onstuimige wind.